

Rijer Pothoven

Uit het leven van een eenvoudig en sierlijk christen

Ds. L.H.Oosten, Uitgeverij Den Hertog-Houten

ISBN 9789 0331 2664 2, 105 blz. €14,90



Bij Uitgeverij Den Hertog verscheen een levensbeschrijving over Rijer Pothoven, geschreven door dominee L.H. Oosten. Rijer Pothoven is bekend van het door hem nagelaten gedicht: "Als onder 't heilig recht". Dit overbekende gedicht is door hem geschreven na de bewuste bevestiging van zijn genadestaat. Genoemd gedicht is al vele malen zowel mondeling als schrift-

telijk geciteerd. In zijn ten geleide schrijft de auteur dat mede door het bovengenoemde gedicht Rijer bredere bekendheid heeft gekregen, met name onder Gods volk. De auteur mocht zelf persoonlijk bevriend zijn met Pothoven. Naast een korte levensbeschrijving kunnen we een aantal brieven van hem vinden in dit boek. Pothoven wist zich in zijn leven van harte verbonden aan de Nederlandse Hervormde Kerk. Hij keek echter ook graag over kerkmuren heen. Vrijmoedig kerkte hij bij predikanten als ds. Joh.van der Poel, ds. F. Bakker en anderen. Dit boek is niet geschreven om te eindigen in de eer van mensen, maar in de roem van Gods genade alleen. Dit keurig verzorgde boek is te verkrijgen bij bovengenoemde uitgeverij en bij de onder ons bekende boekhandels.

J. de Jong